

In de Nije Poorte

De kosmopolitische kunst van Frank de Mulder, te zien in Wijk bij Duurstede

De hectiek van de stad, de dynamiek van de straat, de beslotenheid van een café. Dat is de sfeer die uit de doeken van Frank de Mulder spreekt. Zijn werk is ergens te situeren tussen realisme en abstract.

Na de kunstambachtsschool van de abdij van Maredsous (Wallonië) volgde De Mulder een opleiding aan de Academie voor schone kunsten in Antwerpen. De Mulder houdt van grof, bijna agressief en fysiek schilderen.

Hij zegt daar zelf over: 'ik houd niet van orde, dat leidt tot dominantie. Een geordende chaos waarin je kunt leven is veel fantasievoller. De laatste 10 jaar werk ik veel met collages, stukken papier, jute en linnen, die materie, dat reliëf vind ik prettig en dat werkt ook grafisch en compositorisch goed, zeker wanneer je de werken van een afstandje bekijkt. Van dichtbij lijkt het vaak een warboel, terwijl je van een afstand meer vorm en bestemming ziet. In het begin zet ik de ondergronden en achtergronden op, die bepalende sfeer. Het eigenlijke onderwerp kan halverwege nog wijzigen. Zo kan het straatbeeld een zelfimpresie worden of andersom. Van tevoren teken ik ook nooit op het doek. De figuratieve bestemming ontstaat later. Als de bestemming er is laat ik het boek een paar dagen drogen. Zelfs dan kan het doek nog



verschillende keren draaien. Het toeval speelt daarbij een belangrijke rol. De verf reageert anders wanneer ze heel dik wordt aangebracht of juist verdund is. Je moet de verf een beetje zijn gang laten gaan. Soms stop ik gewoon met een doek. Dan vind ik het goed geweest. Een schilderij moet niet helemaal vol staan. Op het juiste moment stoppen, dat is het moeilijkste en het spannendste. Ik kan meestal nog zoveel toevoegen, maar de ik houd van stukken in mijn schilderijen die niet zijn uitgewerkt, die de toeschouwer zelf moet invullen. Ik wil niet alles laten zien.'



Het 'joie de vivre' dat uit zijn doeken spreekt past heel goed bij de sfeer die de interieurontwerpers van In de Nije Poorte zoeken bij het inrichten van een huis. Vandaar dat de kunst van Frank de Mulder en de interieurs van In de Nije Poorte al meer dan 15 jaar nauw met elkaar zijn verbonden.

Frank de Mulder exposeert een overzicht van zijn werk van 16 juni tot 27 oktober aan de Oeverstraat 16 in Wijk bij Duurstede. De overzichtstentoonstelling van zijn werk is te zien bij In de Nije Poorte. Check voor actuele openingstijden www.nijepoorte.nl